



SKÅL-INTERNATIONAL LIMBURG

International Association of Travel and Tourism Professionals
Founded 1934 - Formation Date NL & B Limburg 1/4/1949 -
Club n°47
Goedgekeurd Nederlands Koninklijk Besluit van 20/9/1966
www.skallimburg.org / www.skal.org



SKAL ACTIVITEIT DINSDAG 10 SEPTEMBER – AANVANG 16.00 UUR

Beste Skållega's, partners, genodigden en belangstellenden,

Op deze 2^e dinsdag in september nemen wij u mee naar HEERLEN. Wij bezoeken daar het meest besproken bouwproject van de laatste jaren. Op de plek die ooit een toevluchtsoord voor junks en ander gespuis was, is het MAANKWARTIER verzezen. Kunstenaar **MICHIEL HUISMAN** heeft zijn droom werkelijkheid zien worden. Het heeft maar liefst 16 (!) jaar geduurd totdat de voltooiing een feit was. Hij kreeg te maken met tal van tegenstanders, de ene na de andere crisis en oneindig veel kritiek uit alle geledingen. Maar nu is daar dan eindelijk het statige MAANKWARTIER. Een klein dorp met appartementen, hotel, NS-station, horeca, winkels en andere verrassende bouwsels. Het oogt door de keuze van bouwstenen, kleuren en de vele bogen bijzonder mediterrane. Een en ander is nog niet 100% voltooid, want het hotel is nog in aanbouw en de invulling van het grootste deel van de beoogde winkelpanden is nog in volle gang, De huur- en koopappartementen zijn daarentegen wel allemaal bezet. *Tijdens een rondleiding door de meester Michiel Huisman himself gaat u alles wat van belang is horen, zien en beleven.*



De middag start om **16.00 uur** stipt met een lekker kopje koffie met vlaai in de prachtige uitspanning **Auberge de Rousch**. Bij mooi weer op een van de terrassen, anders in zaal de KERSENTUIN. Wij verzoeken u om er tijdig te zijn, want om 16.45 uur zorgt een bus van **JACOBS Travel** voor het transport (5 minuten) naar het centrum van Heerlen. Daar bezoekt u dan samen met de Michiel Huisman het MAANKWARTIER. Rond 18.30 uur zijn we terug bij Auberge de Rousch. Onder het genot van een aperitief is er nog een boeiend verhaal over het gegeven hoe deze vroegere mijnstreek de stappen **van zwart naar groen** heeft gemaakt. Spreker is de heer **Frans Vonk**

Om 19.00 uur gaan we aan tafel voor een smakelijk 3-gangen diner met *aan tafel* keus uit vlees/vis bij zowel voor- als hoofdgerecht.

Wij hopen op een mooie opkomst want over dit project is zoveel geschreven en gepraat dat u het toch echt een keer met eigen ogen gezien moet hebben, zeker nu de details worden toegelicht door de bedenker zelf.

Graag aanmelden voor 3 september a.s. Met dank bij voorbaat

Thea Kuchnio



De kosten voor het hele programma: koffie met gebak, busvervoer Auberge de Rousch-Maankwartier v.v., rondleiding door Michiel Huisman, aperitief, lezing door de heer Frans Vonk & 3-gangen diner incl. water op de tafels, bedragen € 40,- p.p. De drankjes tijdens het diner zijn dan voor eigen rekening.

Parkeren rondom Auberge de Rousch is *gratis* en de mogelijkheden daartoe zijn zeer ruim. Overnachten kan helaas niet ter plekke, wellicht is het nabij gelegen Van de Valk-hotel aan de stadsautoweg een optie.

PROGRAMMA

16.00 uur *stipt* (kom zelfs iets vroeger) – *vertrek per bus* naar Maankwartier om 16.15 uur.

18.30 uur: aperitief met lezing “Van zwart naar groen”

19.00 uur: diner

Adres: Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen – tel. 045-5715890.



AANMELDEN

De deelnemende Skållega's melden zich per kerende aan, samen met vermelding al dan niet met partner en/of introducés bij Skållega-van-eeuwige-dienst (wie lost af?): jacques.collen@skynet.be of tel. 00/32/(0)11/227345 en gsm: 00/32/(0)476/25 36 38.

Deelnamebedrag ter plaatse te betalen.

Maankwartier

LD 2015.0

Foto Bas Quaedvlieg

„Ik ben een geboren en getogen Heerlenaar. Ik herinner me nog de tijd dat je, om bij het station te komen, door een tunnel moest waarin je als het ware uitgleed over de junkies, die op de trappen lagen. Wat er nu staat, is wel even heel iets anders.

Een tijdje geleden had ik mensen op bezoek uit de Randstad, die hier naar dat nieuwe Maankwartier kwamen kijken. Die waren oprecht verrast en verbaasd ook, dat zoiets moois nota bene in Heerlen verrezen was.

Want als je nu over de Saroleastraat vanuit het winkelgebied richting station loopt, dan staat daar, boem, dat enorme gebouw. Het lijkt wel iets uit Zuid-Europa, een Italiaans, Romeins bouwwerk. Met die kleuren, die architectuur, die authentiek ogende steen. Voor mij heeft het iets Genua-achtigs.

Er waren in het begin nogal wat protesten. De ontwerper, kunstenaar Michel Huisman, werd lange tijd verguisd. Maar nu je dit prachtige complex ziet, daar kan toch niemand meer tegen zijn?

Het station gaat op 5 augustus open. Ik vind het Maankwartier, compleet met die woningen, hotel, restaurants en kantoren, prima passen bij de stad. Dit is een statement. Hiermee heeft Heerlen zich zeker op de kaart gezet.”